

**Χαιρετισμός Πρύτανη, Καθηγητή Κωνσταντίνου Χριστοφίδη**  
**Γιορτή των Γραμμάτων**  
**Τρίτη 29 Ιανουαρίου 2013, 18:00**  
**Αίθουσα Τελετών Πανεπιστημίου Κύπρου, Καλλιπόλεως 75**

---

Αγαπητέ κύριε Φωκά,  
Κυρίες και κύριοι,  
Εκλεκτοί προσκεκλημένοι,  
Καλησπέρα σας.

Σας καλωσορίζω στην εκδήλωση για τη Γιορτή των Γραμμάτων, μία διοργάνωση του Πανεπιστημίου Κύπρου αφιερωμένη στα γράμματα και στους πεφωτισμένους ανθρώπους που αφιέρωσαν τη ζωή τους στην προαγωγή της παιδείας και της διδασκαλίας.

Η Γιορτή των Τριών Ιεραρχών, λοιπόν, αποτελεί ένδειξη αγάπης και αναγνώρισης στους προστάτες των Γραμμάτων, που κατάφεραν να συνταιριάσουν τη χριστιανική πίστη και την αγάπη με τα αρχαιοελληνικά γράμματα.

Το ακαδημαϊκό ίδρυμα, από την ίδρυσή του, τιμά την ξεχωριστή αυτή ημέρα με ομιλίες από διακεκριμένους επιστήμονες, τονίζοντας με τις ανοικτές αυτές διαλέξεις την αξία της παιδείας, της πνευματικής καλλιέργειας και της μόρφωσης.

Απόψε, έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε τον διακριμένο Καθηγητή Αθανάσιο Φωκά, ο οποίος θα αναπτύξει το θέμα της γνώσης από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα.

Μου δόθηκε η ευκαιρία να τον γνωρίσω από κοντά τον περασμένο Οκτώβριο, ως εξωτερικό μέλος της Επιτροπής Αξιολόγησης του Τμήματος ΜΑΣ, και να διαπιστώσω πέραν των στοιχείων που συμπεριλαμβάνονται σε ένα βιογραφικό σημείωμα, και αυτά που χαρακτηρίζουν μία χαρισματική προσωπικότητα. Επομένως, δεν θα μπορούσε παρά να αποτελέσει και την επιλογή να είναι ο αποψινός ομιλητής. Τον ευχαριστώ θερμά που αποδέχθηκε την πρόσκληση.

Σήμερα, ημέρα της Γιορτής των Γραμμάτων, είναι και μία ευκαιρία για να θυμηθούμε όλους αυτούς που χάσαμε. Να θυμηθούμε τους δασκάλους μας, κυρίως αυτούς που απεβίωσαν στην προσφυγιά. Και το καλύτερο μνημόσυνο και η καλύτερη δικαίωση για όλους εκείνους, είμαστε εμείς οι μαθητές τους, που καλούμαστε σήμερα να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων.

Να βάλουμε πολύ ψηλά τον πήχη στις συλλογικές φιλοδοξίες, τις προσδοκίες και τους στόχους μας, για το καλό του τόπου μας, για το καλό της πατρίδας μας. Για να δημιουργήσουμε εκείνη την Κύπρο, για την οποία αυτοί οι άνθρωποι θα ένιωθαν ότι άξιζε η προσφορά της δικής τους ζωής. Να δημιουργήσουμε εκείνη την Κύπρο, που θα μας χαρίσει πίσω το κομμάτι της πατρίδας μας που χάσαμε.

Η δική μας υπέρβαση, είναι να γίνουμε εμείς καλύτεροι, ώστε να κάνουμε την πατρίδα μας καλύτερη, παρά τις δυσκολίες της ημικατοχής που αντιμετωπίζουμε, τις ειδικές για το νησί μας, αλλά και τις παγκόσμιες προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο πολίτης του κόσμου.

Μέσα από την παιδεία, την οποία οφείλουμε να ενισχύσουμε ως ένα από τα ισχυρότερα όπλα και ασπίδα μας, την ενσυνείδητη συμμετοχή μας ως ενεργοί πολίτες στη συλλογική ζωή, με αναβαθμισμένη σκέψη και λόγο, την ποιοτική συνεισφορά μας μέσα από την επαγγελματική μας ζωή, την εγρήγορσή μας για μία κοινωνία πιο ανθρώπινη και δημιουργική. Έτσι, θα θωρακίσουμε την Κύπρο του 21<sup>ου</sup> αιώνα.

Σε ώρες κρίσης οι σύγχρονες κοινωνίες επενδύουν στη γνώση. Σε ώρες κρίσης οι σύγχρονες ηγεσίες επενδύουν στην έρευνας, την παιδεία, την τεχνολογία, επενδύουν στους νέους ανθρώπους.

Κυρίαρχος στην περιοχή μας στον 21<sup>ο</sup> αιώνα θα είναι αυτός που θα κυριαρχήσει στην επιστήμη και στην τεχνολογία, και στο τέλος της μέρας αυτός θα καθορίσει και την ημερησία διάταξη της ιστορίας. Η γεωπολιτική και η επιστήμη θα καθορίσουν το μέλλον.

Σας ευχαριστώ.