



**Χαιρετισμός Πρύτανη, Καθηγητή Κωνσταντίνου Χριστοφίδη
στη Δέκατη Ετήσια Διάλεξη εις μνήμην Ντίνου Λεβέντη
24 Απριλίου 2013, ώρα 19:00μ.μ., Αίθουσα Τελετών**

- Εκλεκτοί προσκεκλημένοι,
- Κύριες και κύριοι,

Καλησπέρα σας!

Σας καλωσορίζω στην ετήσια διάλεξη εις μνήμην του μεγάλου ευεργέτη και πνευματικού ανθρώπου Ντίνου Λεβέντη, η οποία εντάσσεται στη σειρά διαλέξεων που το Πανεπιστήμιο Κύπρου διοργανώνει εδώ και εννιά χρόνια, στο πλαίσιο των εορτασμών για την Ημέρα της Ευρώπης.

Απόψε είμαστε εδώ για να τιμήσουμε τη μνήμη του Ντίνου Λεβέντη και να εκφράσουμε και πάλι την ευγνωμοσύνη μας για την αγάπη που μοίρασε απλόχερα στην πατρίδα μας, στο Πανεπιστήμιό μας και στους νέους ανθρώπους.

Να τον ευχαριστήσουμε που το όνομά του είναι πλέον άρρηκτα συνδεδεμένο με τα ορόσημα της πορείας του Ιδρύματός μας, να του πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ για την προοπτική που μας χάρισε και για τους δρόμους που άνοιξε σε πολλές γενεές νέων Κυπρίων.

Επιθυμώ να επισημάνω ιδιαίτερω την παρουσία στο ακροατήριο απόψε, μαζί με τους ακαδημαϊκούς, τις φοιτήτριες και τους φοιτητές,



- Του Εξοχολτάτου Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας,
- Του Μακαριοτάτου Αρχιεπισκόπου Κύπρου,
- Των εκπροσώπων των κομμάτων,
- Των Πρέσβειων,
- Των Δημάρχων,
- Της κυρίας Φωτεινής Παπαδοπούλου,
- Του Προέδρου και των Μελών του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου,
- Των Αντιπρυτάνεων και των Μελών της Συγκλήτου,
- Των Πρώην υπουργών και Δημάρχων,
- Της Γενικής Ελέγκτριας
- Της Γενικής Λογίστριας και
- Του Καθηγητού κ. Χριστόφορου Πισσαρίδη

Ιδιαίτερα, όμως, θα ήθελα να χαιρετίσω την παρουσία των παιδιών του Ντίνου Λεβέντη, Λουίζας και Αναστάση και εκ μέρους της Συγκλήτου θα ήθελα να τους εκφράσω τη βαθειά μας εκτίμηση. Χαιρόμαστε πολύ που είστε απόψε μαζί μας.

Εκτίμηση, για όλα όσα ο πατέρας και η οικογένειά σας προσέφεραν στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Εκτίμηση για την πολύτιμη προσφορά σας στον τόπο μας.

Είμαστε εξίσου χαρούμενοι που σήμερα βρίσκεται κοντά μας και ο κύριος Τάσος Λεβέντης: κύριε Λεβέντη γνωρίζουμε ότι είστε πάντα δίπλα μας.

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι πραγματικά ευλογημένο που μετρά και θα έχει για πάντα ανάμεσα στους πιστούς του φίλους και συμμάχους μια φωτισμένη και εμπνευσμένη προσωπικότητα της Κύπρου, όπως ο Ντίνος Λεβέντης, καθώς και άλλους ευεργέτες, που όλο και περισσότερο ενισχύουν την παρουσία τους και εκφράζουν έμπρακτα τη συμπαράστασή τους στο πρώτο ανώτατο ακαδημαϊκό και ερευνητικό ίδρυμα της χώρας.

Θέλω επίσης ευθύς εξ αρχής να σημειώσω ότι στις δύσκολες τωρινές μέρες η απουσία ανθρώπων όπως ο Ντίνος Λεβέντης είναι ακόμη πιο αισθητή. Ο τόπος σήμερα τους έχει περισσότερο ανάγκη όσο ποτέ!

Κυρίες και κύριοι,

Ζούμε σε έναν σκληρό, ανταγωνιστικό, και αδίστακτο κόσμο. Υπάρχουν εθνικά συμφέροντα, γεωπολιτικοί ανταγωνισμοί, οικονομικά και αδιαφανή συστήματα — αυτός είναι ο κόσμος που ζούμε. Για να επιβιώσουμε σε έναν τέτοιο κόσμο χρειαζόμαστε περισσή ευθυκρισία και ευμάθεια. Πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι δεν υπάρχουν σωτήρες!

Είμαστε μια κοινωνία η οποία πέτυχε πολλά τα τελευταία χρόνια. Μια κοινωνία που ήταν υπερήφανη γι' αυτό που είχε δημιουργήσει σε πείσμα της κατοχής. Σήμερα, κινδυνεύουμε να αφήσουμε στη νέα γενιά μια Κύπρο διαιρεμένη. Δεν έχουμε δικαίωμα να της αφήσουμε και μια Κύπρο καταχρεωμένη.

Έχουμε υποχρέωση να φέρουμε πίσω τη χαμένη μας υπερηφάνεια και να ξαναστήσουμε ένα υγιές μοντέλο στον τόπο μας. Έχουμε υποχρέωση να χρησιμοποιήσουμε επιτέλους τις υγιείς και δημιουργικές δυνάμεις της πατρίδας μας!

Σήμερα καλούμαστε να σχεδιάσουμε το αύριο. Σε αυτές τις δύσκολες ώρες, όπου τα προβλήματα είναι μεγάλα και πιεστικά, χρειαζόμαστε τολμηρές λύσεις· λύσεις που θα είναι έξω από τη συμβατική λογική. Ο τόπος μας χρειάζεται ένα καινούργιο οικονομικό μοντέλο, μια καινούργια αρχιτεκτονική ανάπτυξης, με επίκεντρο την πράσινη οικονομία, την κοινωνία της γνώσης, αξιοποιώντας στο μέγιστο δυνατό τα πανεπιστήμια και τα ερευνητικά κέντρα.

Αυτές τις ώρες, εκτός από μυαλό, λογική και σύνεση, χρειάζεται να είμαστε εμπυχωμένοι και γενναίοι, για να μη φοβόμαστε τις τομές και τις ρήξεις, για να μη φοβόμαστε να ανοίξουμε δρόμους για τους εαυτούς μας και την πατρίδα μας, για να μη φοβόμαστε να οραματιζόμαστε και να ονειρευόμαστε, για να υπερασπιστούμε την ταυτότητα και τις αξίες που έχουμε ως Κύπριοι, Έλληνες, και παγκόσμιοι πολίτες.

Η χώρα μας χαρακτηρίζεται από τις αστείρευτες δυνάμεις ενός ολόκληρου λαού, από τη δημιουργικότητα των νέων ανθρώπων της, τα ταλέντα και τα νέα παιδιά της. Όπως θα επιβεβαιώσει, νομίζω, και ο σημερινός μας ομιλητής, οι άνθρωποι είναι ο διαχρονικός της πλούτος. Η ποιότητα, η σκέψη, η δημιουργικότητα, η εφευρετικότητα και η επιχειρηματικότητα — αυτά είναι τα στοιχεία που αποτελούν τον πλούτο της Κύπρου του σήμερα και του αύριο.

Ο τόπος μας δεν είναι μόνο μερικές παραλίες και μερικές τράπεζες όπως πρόσφατα παρατήρησαν κάποιοι. Είναι ένα βράχος που εδώ και 10 χιλιάδες χρόνια παράγει ιστορία και ένα ανεξάντλητο πολιτισμό.

Κάποιοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν υποχρέωση να διαχειριστούν σωστά την οικονομική τους υπεροχή, γιατί πρέπει να θυμούνται ότι τις φορές που απέτυχαν να το πράξουν μια ολόκληρη ήπειρος οδηγήθηκε σε ατελείωτες τραγωδίες.

Κυρίες και κύριοι,

Θα πρέπει να προχωρήσουμε άμεσα σε μια νέα πολιτική με βασικό στόχο τη μετατροπή της Κυπριακής Δημοκρατίας σε «πράσινη πολιτεία», κερδίζοντας έτσι πολιτικά πλεονεκτήματα και ταυτόχρονα τη συμπάθεια ενός πολύ σημαντικού ευαισθητοποιημένου περιβαλλοντολογικά πληθυσμού, ειδικά στη Βόρεια Ευρώπη.

Η στροφή στην πράσινη ανάπτυξη, ακριβώς επειδή αποτελεί σήμερα τον βασικό άξονα προτεραιότητας για την Ευρώπη, πρόκειται να μας δώσει πολλές ευκαιρίες για μη ευκαταφρόνητη χρηματοδότηση. Ευκαιρίες που θα βοηθήσουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τη γεωργία, την κτηνοτροφία, τις αγροτικές κοινότητες, τα ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα, τα νοσοκομεία, καθώς και τα Πανεπιστήμια. Τα οφέλη από αυτήν την προσπάθεια θα γίνουν αμέσως ορατά τόσο σε θέσεις εργασίας, όσο και σε βελτίωση των οικονομικών μας δεδομένων.

Η υλοποίηση των πιο πάνω, μέσα από ένα πενταετές κρατικό σχέδιο, θα αναδείξει τη νέα εικόνα της Κύπρου, δηλαδή, μιας «Πράσινης Πολιτείας», θα είναι δηλαδή το καινούργιο «Brand Name» για την Κύπρο. Και, βεβαίως, απαραίτητο συστατικό για την υλοποίησή τους είναι το ερευνητικό και επιστημονικό μας δυναμικό.

Γι' αυτό το λόγο, πρέπει να δημιουργούμε σχολεία, όπου μια γιορτή του πνεύματος συντελείται καθημερινά. Η παιδεία είναι η ασπίδα, αλλά και το βασικό μας όπλο για να μετατρέψουμε αυτή την πένθιμη εποχή σε μια καινούργια και ελπιδοφόρα περίοδο που να μπορεί να καταλήξει στην ανοικοδόμηση του καταρρέοντος κράτους, της ρημαγμένης οικονομίας και της αποδιάρθρωμένης κοινωνίας. Πρέπει να μετατρέψουμε την κρίση σε μια ευκαιρία αναμόρφωσης των πνευματικών θεσμών της δημοκρατίας. Πρέπει να αποδείξουμε εκ νέου την ανωτερότητα του δημοκρατικού πολιτεύματος και να διαψεύσουμε όσους ισχυρίζονται ότι η δημοκρατία είναι ένα καθεστώς των μετρίων. Απέναντι σε αυτήν την ευκαιριακή μετριοκρατία χρειάζεται να προτάξουμε ένα καινούργιο όραμα για το αύριο.

Ένα ανανεωμένο σχολείο θα είναι η καλύτερη προϋπόθεση για ένα πανεπιστήμιο, ικανό και έτοιμο για μεγάλες ανατροπές και κοινωνικές αλλαγές. Ένα πανεπιστήμιο που θα μπορεί να κινείται ραγδαία προς τον κόσμο της καινοτομίας και της νέας εποχής, αποτελώντας την πραγματική ατμομηχανή ανάπτυξης του τόπου σε μια πλέον διαφορετική, βιώσιμη βάση, όπου κυρίαρχο στοιχείο δεν θα είναι το εύκολο, το γρήγορο και άγνωστο χρήμα, αλλά η γνώση και η αυτογνωσία.

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει συγκεκριμένες και εμπειριστατωμένες εισηγήσεις για πολλές πτυχές που θα μπορούσαν να συντελέσουν στην ανάπτυξη της χώρας μας.

Κυρίες και Κύριοι,

Τιμούμε σήμερα έναν μεγάλο ευεργέτη της πατρίδας μας, τον Ντίνο Λεβέντη, που γνώριζε πολύ καλά ότι Πατριωτισμός είναι να είσαι άριστος εφ' ω ετάχθης και πάντα να δουλεύεις σκληρά στο μέγιστο των δυνατοτήτων σου, για να δημιουργείς υπεραξία, να είσαι παραγωγικός, για να ανοίγεις νέους δρόμους, να προάγεις την καινοτομία και να προσφέρεις ανάπτυξη τόσο στο κοινωνικό σύνολο, όσο και στην πατρίδα σου.

Τον Ντίνο Λεβέντη που γνώριζε ότι Πατριωτισμός είναι να είσαι απόλυτα ψύχραιμος, να χρησιμοποιείς τη λογική και τον ορθολογισμό για να αναλύεις τον κόσμο γύρω σου και να πράττεις με τρόπο συγκροτημένο, προάγοντας και προστατεύοντας το κοινό καλό.

Τον Ντίνο Λεβέντη που γνώριζε ότι Πατριωτισμός είναι να είσαι οραματιστής, να βλέπεις και να στοχεύεις το μέλλον, χαράζοντας μακροπρόθεσμους στρατηγικούς στόχους που εδράζονται σε ρεαλιστική και αξιόπιστη ανάλυση των δεδομένων, που γνώριζε ότι πατριωτισμός είναι να επενδύεις στους νέους και στους δημιουργικούς ανθρώπους.

Αγαπητέ κύριε Πισσαρίδη,

Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που βρίσκεστε σήμερα εδώ και που μέσω του πρόσφατου διορισμού σας στο Εθνικό Συμβούλιο Οικονομίας, μαζί με άλλα ακαδημαϊκά μέλη του Πανεπιστημίου Κύπρου, θα συνδράμετε στο όραμά του για ανάπτυξη και πρόοδο της χώρας μας.

Έξαλλου εμείς στα πανεπιστήμια γνωρίζουμε καλά ότι το μέγεθος μιας χώρας δεν εξαρτάται από το μέγεθος του πληθυσμού της, ούτε από τη γεωγραφική διάσταση των εδαφών της. Το μέγεθος μιας χώρας εξαρτάται από την ποιότητα των μυαλών των ανθρώπων της. Η αριστεία δεν είναι υπόθεση γεωγραφικού μεγέθους!

Εμείς, ο κόσμος της Κύπρου, θα σταθούμε στα πόδια μας, θα σταθούμε στην γη που μας γέννησε και θα δημιουργήσουμε και πάλι εκείνες τις συνθήκες μιας καινούριας και ευημερούσας πατρίδας για τα παιδιά μας. Μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την οικογένεια μας, έστω και αν μας πίκρανε αυτές τις μέρες, θα δώσουμε τη μάχη για ένα καλύτερο μέλλον.

Σας ευχαριστώ.