

ΤΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΙΝΙΩΝ ΣΙΑΚΟΛΕΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΟΜΙΛΙΑ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

Εξοχότατε κύριε Πρόεδρε της Κυπριακής Δημοκρατίας,
Έντιμε κύριε Υπουργέ Υγείας,
Έντιμε κύριε Πρόεδρε του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κύπρου,
Έντιμε κύριε Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κύπρου,
Έντιμε κύριε Κοσμήτορα της Ιατρικής Σχολής,
Έντιμοι κύριε και κυρία Σιακόλα,
Αγαπητά μέλη της Διεθνούς Συμβουλευτικής Επιτροπής,
Αγαπητά μέλη του ακαδημαϊκού και διοικητικού προσωπικού και αγαπητοί ιατροί,
Αγαπητοί συμφοιτητές και συμφοιτήτριες,
Κυρίες και κύριοι,

Σας χαιρετώ και σας καλωσορίζω εκ μέρους των φοιτητών της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου. Η εγκαινίαση του Σιακόλειου Εκπαιδευτικού Κέντρου Κλινικής Ιατρικής αποτελεί γεγονός εξέχουσας σημασίας για τα δρώμενα της Ιατρικής Σχολής, μα πάνω από όλα για τους μελλοντικούς ιατρούς που θα εξέλθουν από τις πόρτες του σε μερικά χρόνια από σήμερα. Είναι για αυτό το λόγο, που θεωρώ πολύ σημαντικό που απόψε, περισσότερο από κάθε άλλη φορά, θα ακουσθεί και η φωνή των φοιτητών. Μια φωνή που περιλαμβάνει όλα τα θετικά συναισθήματα αυτών των νέων ανθρώπων για τη συνεχή ανάπτυξη και εξέλιξη της Ιατρικής Σχολής, αλλά και τους συλλογισμούς τους για τη μελλοντική της πορεία. Θυμάμαι αυτό που είπε κάποτε ο κύριος Νίκος Σιακόλας για το ρόλο της ιατρικής παιδείας στην κοινωνία: *«Δύο πράγματα χρειάζεται ένας λαός, για να ευημερεί και να προοδεύει: να είναι υγιής και μορφωμένος.»* Πέρα από την εγκαθίδρυση της εγχώριας ιατρικής εκπαίδευσης, λίγα πράγματα μπορώ να σκεφθώ που θα μπορούσαν να καταστούν πιο καθοριστικά για το μέλλον της κυπριακής κοινωνίας.

Πρώτα από όλα, επιθυμώ να εκφράσω τις θερμότερες ευχαριστίες μου, ως ελάχιστη ένδειξη της ευγνωμοσύνης των φοιτητών, προς τον Μέγα Ευεργέτη της Ιατρικής Σχολής,

κύριο Νίκο Σιακόλα. Αναμφίβολα, χωρίς τη σημαντική συμβολή του Ιδρύματος «Νίκου και Ελπίδας Σιακόλα», η Ιατρική Σχολή δεν θα ήταν αυτή που γνωρίζουμε σήμερα. Το όνομά του παραμένει άρρηκτα συνδεδεμένο με τη βραχεία της ιστορία και τη μακρά της εξέλιξη. Μέσα από τις γενναιόδωρες δωρεές του, κατόρθωσε να συνδράμει δυναμικά στη θεμελίωση της Ιατρικής Σχολής και στην εδραίωσή της ως κέντρο αριστείας για την ιατρική εκπαίδευση, την ιατρική έρευνα και την περίθαλψη των ασθενών στην Κύπρο. Κύριε Σιακόλα, σας ευχαριστούμε θερμά.

Το Σιακόλειο Εκπαιδευτικό Κέντρο Κλινικής Ιατρικής κατέχει κεντρικό ρόλο στο έργο της Ιατρικής Σχολής και αποτελεί τον πλέον σημαντικό χώρο για την εκπαίδευσή μας, αφού είναι εδώ που διεξάγεται και η κλινική φάση των σπουδών μας, η οποία είναι η πιο σημαντική. Εδώ και έξι μήνες, μας φιλοξενεί για τους σκοπούς της εκπαίδευσής μας, όντας ανακαινισμένο και πλήρως εξοπλισμένο με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό για την επιτέλεση διδακτικού και ερευνητικού έργου: σύγχρονες αίθουσες διδασκαλίας, εργαστήρια για την Ανατομία, την Ιστολογία, τη Φυσιολογία, τη Νευροφυσιολογία, τη Βιοχημεία, τη Φαρμακολογία, τις Κλινικές Δεξιότητες, όπως επίσης και το Κέντρο Ερευνών Μοριακής Ιατρικής. Το πιο σημαντικό του γνώρισμα, όμως, ειδικά για τους φοιτητές των κλινικών ετών, είναι που αποτελεί τη γέφυρα συγκοινωνίας με το Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, το οποίο, μαζί με το Νοσοκομείο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ', συναποτελούν την κορωνίδα της περίθαλψης των ασθενών στην Κύπρο και τον πλέον κατάλληλο χώρο για την κλινική μας εκπαίδευση.

Έχει λεχθεί επανειλημμένα ότι οι φοιτητές της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου αποτελούν την «αφρόκρεμα» της νέας γενεάς του τόπου, εννοώντας, φυσικά, τους τεράστιους κόπους που προκαταβάλλουν όλοι όσοι κατορθώνουν να εισαχθούν σε αυτό το χώρο. Ωστόσο, σε ένα αγώνα δρόμου, εκεί που κορυφώνεται η αγωνία του θεατή και που φανερώνεται η αξία του αθλητή, δεν είναι στην εκκίνηση, αλλά στο τελευταίο δευτερόλεπτο της διαδρομής του. Αν και ευρισκόμαστε μόλις στα πρώτα μας βήματα, έχουμε ήδη αντιληφθεί ότι στον αγώνα της Ιατρικής δεν ορίζεται καμία γραμμή τερματισμού. Το πτυχίο της Ιατρικής είναι απλά ο πρώτος σταθμός στη διαδρομή μας. Η δική μας ιδιαιτερότητα, βέβαια, τουλάχιστο για εμάς τις πρώτες γενεές, είναι ότι στο δικό μας δρόμο παρεμβάλλονται πολλαπλά εμπόδια, τα οποία μπορεί να μας εξαντλούν, αλλά

μας ενδυναμώνουν συνάμα. Είναι αυτά τα εμπόδια που μας παρακινούν να επιχειρήσουμε ακόμα υψηλότερα άλματα και να επιτύχουμε ακόμα μεγαλύτερες επιδόσεις. Δεν θα είχαμε, όμως, αυτή την αυτοπεποίθηση, αν δεν είχαμε τη συνεχή στήριξη των ανθρώπων και της Ιατρικής Σχολής και του Πανεπιστημίου Κύπρου, τους οποίους ευχαριστούμε θερμά.

Οι φοιτητές της Ιατρικής Σχολής, αυτοί που φοιτούμε σήμερα, αλλά και αυτοί που θα ακολουθήσουν για πολλές γενεές μετά από εμάς, θα αποτελούν πάντα το θεμέλιο λίθο για την υγεία των ανθρώπων του τόπου. Ειδικά, η παρουσία της δικής μας γενεάς κατά τα επόμενα χρόνια θα είναι πολυσήμαντη, σε μια περίοδο που από μόνη της ενδέχεται να είναι καθοριστική για τον τομέα της υγείας. Για την επιτυχία, όμως, αυτής της συλλογικής προσπάθειας για τη μεταρρύθμιση του συστήματος της υγείας, υπάρχει μια αναγκαία και ικανή συνθήκη, η οποία δεν πρέπει ποτέ να περιφρονείται: αυτός που θέλει να επενδύσει στην υγεία, πρέπει πρώτα από όλα να επενδύσει στην παιδεία για την υγεία. Σε αυτό το πλαίσιο, κύριε Πρόεδρε, ζητούμε τη συνεχή στήριξη του κράτους, παρά τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες που βιώνει ο τόπος, στην ανάπτυξη της μόνης κρατικής Ιατρικής Σχολής του τόπου. Κύριε Υπουργέ, αναγνωρίζουμε και εκτιμούμε τη μέχρι σήμερα στήριξή σας. Είμαστε βέβαιοι ότι θα συνεχίσετε να μας στηρίζετε με ακόμα περισσότερο ζήλο, ούτως ώστε να επιτευχθεί η πιο σημαντική προϋπόθεση για τη θεμελίωση της Ιατρικής Σχολής: η θέσπιση του νομικού πλαισίου που να διασφαλίζει την ομαλή ένταξη των ακαδημαϊκών ιατρών στα δημόσια νοσηλευτήρια για την ανάληψη διδακτικού και κλινικού έργου, μέσα από την απρόσκοπτη συνεργασία με τους ήδη υπάρχοντες ιατρούς.

Αυτή η συνεργασία μάς είναι απαραίτητη, για να μπορέσουμε να αντλήσουμε όσο το δυνατό περισσότερες γνώσεις και εμπειρίες, ούτως ώστε μελλοντικά να μπορούμε να περιθάλλουμε επιτυχώς τους ασθενείς μας και να ανταποκρινόμαστε επαρκώς στις υψηλές απαιτήσεις του επαγγέλματός μας. Αυτός είναι ο στόχος μας. Με την εγκαινίαση του Σιακόλειου Εκπαιδευτικού Κέντρου Κλινικής Ιατρικής, βιώνουμε ακόμα ένα σημαντικό βήμα στην πορεία της εξέλιξης της Ιατρικής Σχολής. Όραμά μας είναι να συνεισφέρουμε από την πλευρά μας στο να φθάσει η Ιατρική Σχολή να γίνει το διαμάντι της εκπαίδευσης της Ιατρικής στην Κύπρο και την ευρύτερη Ανατολική Μεσόγειο, προσφέρο-

ντας παράλληλα βέλτιστες ιατρικές υπηρεσίες και αξιόλογο ερευνητικό έργο. Θα είναι τιμή μας να εξέλθουμε σε μερικά χρόνια από σήμερα από τις πόρτες αυτού του κτιρίου όντας οι απόφοιτοι της πρώτης κρατικής Ιατρικής Σχολής του τόπου και να αποτελέσουμε τη νέα γενεά ιατρών που θα σηματοδοτήσει μια νέα εποχή στα δρώμενα της παιδείας και της υγείας της Κύπρου!

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.

Λευκωσία, 6 Μαρτίου 2017