

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΑΜΠΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΝΤΟΣ ΞΕΠΤΑΝ

Εκλεκτοί προσκεκλημένοι, αγαπητοί απόφοιτοι, φίλες και φίλοι

Η σημερινή μέρα αποτελεί σημαντικό σταθμό για όσους μετά από μια επιτυχημένη πορεία αποφοιτούν σήμερα και σηματοδοτεί την αρχή μιας καινούργιας πορείας. Οι κόποι και οι προσπάθειες όλων σας, έχουν ευοδώσει και τα γερά θεμέλια για μια λαμπρή συνέχεια έχουν τεθεί.

Η αποψινή τελετή αποφοίτησης αποτελεί συνεπώς ένα γεγονός τεράστιας σημασίας. Τόσο για εσάς που ήρθατε να καμαρώσετε και να χειροκροτήσετε τους απόφοιτους μας, όσο και για τους φοιτητές του Πανεπιστημίου Κύπρου που απόψε αποφοιτούν. Σημαντικό γεγονός αποτελεί η σημερινή τελετή και για την πατρίδα μας στην οποία εντάσσονται σήμερα εκατοντάδες αξιόλογοι νέοι επιστήμονες, κατάλληλα εκπαιδευμένοι και έτοιμοι να προσφέρουν τα μέγιστα στην κοινωνία και την οικονομία.

Οι συνθήκες είναι αναμφισβήτητα δύσκολες. Οι απόφοιτοι αφήνουν σήμερα την ασφάλεια και τη σιγουριά του Πανεπιστημίου Κύπρου και εντάσσονται σε ένα κόσμο όπου κυριαρχεί η αβεβαιότητα, ο έντονος συναγωνισμός καθώς και κρίση σε όλα τα επίπεδα της κοινωνικής ζωής. Στο πλαίσιο αυτό εμείς οι νέοι καλούμαστε να σταθούμε στην πρώτη γραμμή δυνατοί και έτοιμοι να εργαστούμε και να αγωνιστούμε για το μέλλον αυτού του τόπου για όλους μας.

Αγαπητοί και αγαπητές απόφοιτοι,

Είναι μεγάλη χαρά και τιμή, που βρίσκομαι σήμερα εδώ μαζί σας, εκπροσωπώντας τη Φοιτητική Ένωση του Πανεπιστημίου μας,

Μοιραστήκαμε ένα όμορφο ταξίδι γεμάτο προκλήσεις, εμπειρίες, φιλίες, γνωριμίες και γνώσεις. Πέρασαμε μέρες χαράς και αγωνίας, στιγμές συγκίνησης,,, βιώσαμε στιγμές που θα μείνουν ανεξίτηλες στην μνήμη μας και θα μας συντροφεύουν για μια ζωή. Απολαύσαμε το ταξίδι και σήμερα αναχωρούμε με μια βαλίτσα γεμάτη λογίων-λογίων εφόδια ΑΛΛΑ κυρίως όνειρα.

Είμαι σίγουρος ότι πήραμε από το Πανεπιστήμιο Κύπρου τα κατάλληλα εφόδια για να μπορέσουμε να ανταγωνιστούμε επί ίσης όροις αυτά που έπονται. Είναι η ώρα που θα πρέπει να ανασυντάξουμε τις δυνάμεις και με υπομονή,

συνέπεια, αποφασιστικότητα, θετική σκέψη και όραμα να κτίσουμε το μέλλον μας στηριζόμενοι στις δικές μας δυνάμεις.

Στην ζωή μας τίποτα δεν θα μας χαριστεί, ΠΡΕΠΕΙ να διεκδικήσουμε, και να αγωνιστούμε για να κερδίσουμε αυτά που μας αξίζουν.

Το μέλλον δεν είναι ποτέ βέβαιο, καθώς καθημερινά συντελούνται αλλαγές σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής μας οι οποίες μας επιβάλλουν να αντιδρούμε και να προσαρμοζόμαστε για να επιβιώσουμε αλλά και για να επιτύχουμε. Οι αλλαγές δεν είναι πάντα εύκολες είναι όμως πολλές φορές απαραίτητες και αναγκαίες. Εμείς η νέα γενιά μπορούμε να βοηθήσουμε στην υλοποίηση των θετικών αλλαγών.

Αενάος στόχος μας θα πρέπει να είναι η προσωπική ανάπτυξη και βελτίωση μας ως άνθρωποι αλλά και ως επιστήμονες. Είμαστε, και αυτό να μην το ξεχνάτε ποτέ,, υπόλογοι στον εαυτό μας και θα ΠΡΕΠΕΙ να παραμείνουμε πιστοί στα όνειρά μας με το βλέμμα μας στραμμένο στον προορισμό μας απολαμβάνοντας όμως την κάθε στιγμή της διαδρομής. Τα εμπόδια, οι δυσκολίες, οι αποτυχίες δεν θα πρέπει να κλονίζουν την αποφασιστικότητα μας γιατί να ξέρετε ότι λάθη και αποτυχίες έχουν μόνο όσοι δοκιμάζουν και χωρίς να δοκιμάζεις και δοκιμάζεσαι δεν μπορείς να πετύχεις τίποτα στη ζωή σου.

Αν και ο αγώνας μας είναι συνεχής και ακατάπαυστος προσέξτε μην χάσετε το δάσος για το δέντρο. Βρείτε τις απαραίτητες ισορροπίες, ζήστε και απολαύστε τη ζωή σας γιατί όπως μας λένε οι μεγαλύτεροι και σοφότεροι μας η ζωή περνά και χάνεται και δεν γυρίζει πίσω για να χαριστεί σε κανένα.

Θα ήθελα ολοκληρώσω τον αποφινό μου χαιρετισμό με κάτι που έγραψε ένας μεγάλος, κατά την άποψη μου, δάσκαλος, δημοσιογράφος και πολιτικός:

ΖΕΙΣ ΟΣΟ ΕΧΕΙΣ ΟΝΕΙΡΑ - ΖΕΙΣ ΟΣΟ ΜΕ ΚΑΘΕ ΣΤΟΧΟ ΠΟΥ ΚΑΤΑΚΤΑΣ ΒΑΖΕΙΣ ΣΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΣΟΥ ΕΝΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ ΣΤΟΧΟ - ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΧΩΡΙΣ ΟΝΕΙΡΑ , ΧΩΡΙΣ ΣΤΟΧΟΥΣ - ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΑΝ ΖΕΙ ΕΙΝΑΙ ΗΔΗ ΝΕΚΡΟΣ - ΚΑΝΤΕ ΟΝΕΙΡΑ - ΒΑΛΤΕ ΣΤΟΧΟΥΣ - ΚΑΙ - ΥΛΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟΥΣ - Η ΤΥΧΗ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΑ ΔΙΚΑ ΜΑΣ ΧΕΡΙΑ-
ΚΑΛΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ

Σας Ευχαριστώ.