

**Χαιρετισμός του Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων
κ. Δημήτρη Συλλούρη
στην τελετή αποφοίτησης της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και
Επιστημών της Αγωγής και της Φιλοσοφικής Σχολής του
Πανεπιστημίου Κύπρου**

Τετάρτη 27 Ιουνίου 2018 – 8.00 μ.μ.

Πανεπιστημιούπολη (Λεωφόρος Πανεπιστημίου Αγλαντζιά)

Αγαπητέ πρύτανη του Πανεπιστημίου Κύπρου,
Αγαπητά μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας,
Αγαπητοί απόφοιτοι της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών
της Αγωγής και της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου,
Κυρίες και κύριοι,

Είναι με ιδιαίτερη χαρά που βρίσκομαι σήμερα εδώ, ανάμεσα σε νέους
επιστήμονες, απόφοιτους των επιστημών των γραμμάτων του
Πανεπιστημίου Κύπρου και με ακόμη μεγαλύτερη χαρά, αλλά και
περηφάνια, θα απονεύω τα βραβεία των αριστευσάντων φοιτητών της
Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής και της
Φιλοσοφικής Σχολής.

Απόψε, ένα σπουδαίο ταξίδι για όλους εσάς τελειώνει και ο προσωπικός
αγώνας του καθενός για κατάκτηση της ακαδημαϊκής γνώσης φτάνει σε
αίσιο τέλος. Γνωρίζω, ότι πρόκειται για μια ιδιαίτερη στιγμή για τον καθένα
από εσάς σήμερα, καθότι η επίσημη παραλαβή του πρώτου πτυχιακού
τίτλου αποτελεί για κάθε άνθρωπο κομβικό σημείο, μια μοναδικά

συγκινητική στιγμή για τον ίδιο και την οικογένειά του. Οι κόπτοι σας καρποφορούν και οι θυσίες που κάνατε μέχρι τώρα ανταμείβονται.

Σίγουρα ακούτε πολύ συχνά αρκετούς να διερωτώνται, σε τι χρησιμεύουν πλέον σήμερα οι ανθρωπιστικές επιστήμες. Σε τι μας είναι χρήσιμα -διερωτώνται πολλοί- τα αρχαία ή νεότερα λογοτεχνικά κείμενα ή η φιλοσοφία; Γιατί είναι αναγκαίοι τόσοι πολλοί δάσκαλοι και πολιτικοί επιστήμονες, αφού πλέον η ψηφιοποίηση και η αυτοματοποίηση των πιο εξελιγμένων μηχανών καθορίζουν τη δράση των ανθρώπων και τη λειτουργία των κοινωνιών; Ταυτόχρονα, παρακολουθούμε στον τομέα της τεχνολογίας να συμβαίνει πράγματι αυτό που μόλις μερικές δεκαετίες πριν θεωρούνταν ακατόρθωτο: ο συγκερασμός του ψηφιακού με το φυσικό και βιολογικό κόσμο. Τα επιτεύγματα της τεράστιας αυτής επιτυχίας της ανθρωπότητας, επονομαζόμενης ως “Τέταρτη Βιομηχανική Επανάσταση”, είναι αδιαμφισβήτητα, προκαλώντας το θαυμασμό και την περιέργειά μας να δούμε μέχρι πού μπορεί να φτάσει η ανθρώπινη ευφυΐα, αλλά και εντείνοντας την αγωνία μας για τις μεγάλες αλλαγές και προκλήσεις που αναπόφευκτα επέρχονται στους τομείς της απασχόλησης, της ασφάλειας και της προστασίας των δικαιωμάτων.

Η τεχνολογική αναβάθμιση δύναται να διορθώσει προβλήματα στον τρόπο λειτουργίας των κοινωνιών και να επιλύσει ζητήματα, που από καιρό θα έπρεπε να είχαν επιλυθεί. Την ίδια όμως στιγμή, η πρόοδος αυτή της τεχνολογίας εγκυμονεί νέες απειλές και προβλήματα. Βάσει αυτών των δεδομένων, λοιπόν, αναφύονται σήμερα πολλά και σοβαρά ζητήματα, που αξίζουν έρευνας και μελέτης από επιστήμονες των δικών σας γνωστικών αντικειμένων. Ίσως θα αρχίσουμε να μιλάμε για ένα νέο Κοινωνικό Συμβόλαιο, για νέους τρόπους διακυβέρνησης ή λειτουργίας της οικονομίας, αλλά και για τη δημιουργία ή την απώλεια θέσεων εργασίας.

Αξίζει παραδειγματικά να αναφερθεί, ότι σύμφωνα με πορίσματα μελετών, το 65% των παιδιών που φοιτούν σήμερα στη Δημοτική Εκπαίδευση, θα εργαστούν μελλοντικά σε επαγγέλματα, τα οποία δεν έχουν ακόμη ανακαλυφθεί. Φαίνεται επίσης, ότι θα συζητηθεί έντονα κατά τα επόμενα χρόνια, ο ρόλος των κυβερνήσεων και η σχέση τους με τις μεγάλες πολυεθνικές εταιρίες.

Και επειδή εν αρχή ην ο λόγος, ο άνθρωπος τοποθετείται σε προνομιακή θέση στον πλανήτη, όσες αλλαγές και αν επέλθουν. Το χάρισμα αυτό του λόγου, θεμελιώθηκε και αναπτύχθηκε διαχρονικά σε κάτι μοναδικά σπουδαίο: στην αμφισβήτηση, τον ελεύθερο στοχασμό και την πνευματική γνώση. Για αυτό λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, για να υπάρχει βιώσιμο αποτέλεσμα από τη δράση των ώριμα σκεπτόμενων ανθρώπων, χρειάζονται τα συγγράμματα, οι πνευματικές αναζητήσεις και οι γόνιμες πολιτικοκοινωνικές συζητήσεις, ούτως ώστε να μην ορίσουν οι πιο εξελιγμένες μηχανές και τη σκέψη μας και την ψυχή μας. Για αυτό ακριβώς τον λόγο, ενώπιον των κινδύνων που ελλοχεύουν και των ηθικών διλημάτων που γεννούν οι ταχύτατες τεχνολογικές εξελίξεις, η συμβολή των πνευματικών ανθρώπων τάσσεται στον 21^ο αιώνα πιο απαραίτητη από ποτέ. Οι φιλόσοφοι, οι πολιτικοί επιστήμονες, οι παιδαγωγοί, οι φιλόλογοι, οι νομικοί, οι ψυχολόγοι και οι κοινωνιολόγοι, είστε όλοι εσείς που θα εμποτίσετε το διάλογο με καινοτόμες και βαθύτερες ιδέες, θα διαμορφώσετε συνειδήσεις και θα εμπνεύσετε τους πολίτες του αύριο, θα βελτιώσετε και θα διορθώσετε διαδικασίες, θα προστατεύσετε την πολιτιστική κληρονομιά, θα διαφυλάξετε αξίες, αρχές και ιδανικά.

Φίλες και φίλοι,

Ως Βουλή των Αντιπροσώπων, συναισθανόμαστε την ευθύνη της νομοθετικής εξουσίας, αλλά και το ρόλο της πολιτείας για τη μείωση της ανεργίας, τη διαφύλαξη επαγγελματικών κατηγοριών, τη στήριξη καινούριων επαγγελματών, αλλά και του “αιέν αριστεύειν”, το οποίο τιμούμε ως αξία απόψε μέσω των επιτυχιών σας.

Δράξασθαι, λοιπόν, παιδείας! Εύχομαι από καρδιάς καλή σταδιοδρομία σε όλους σας και κάθε επαγγελματική και προσωπική επιτυχία!